

Ik heb genoten van een heerlijke, ontspannen, uitgebalanceerde "werkvakantie". Nu voel ik me beter, accepteer ik meer: ik voel beter wanneer ik mijn gevoel of verstand gebruik. Heb aspecten van mezelf nu geaccepteerd. Als extraatje geniet ik nu nog meer van mooie muziek, die dieper binnen komt. We zijn in de watten gelegd door Menno en Jeannette, die ons perfect hebben verzorgd, zelfs op miraculeuze wijze veel tijd hebben voor een persoonlijk gesprek.

De spirituele overtuiging die Gemma overbrengt spreekt mij erg aan, daar kan ik wat mee. Hoewel ik een massage-opleiding heb gevolgd, leerde ik toch veel nieuws, bijvoorbeeld de engelenmassage. Op de vrije woensdag maakten we een uitstapje naar een sprookjesachtige locatie met een buitenmeditatie. Gemma, dankjewel voor het organiseren en begeleiden. Harold, partner van Gemma: dankjewel voor je steun aan Gemma, waardoor deze vakantiecursus door kon gaan.

Groetjes,  
Wim

---

Tijdens de vakantieweek heerste er een energievolle sfeer. De gastheer en -vrouw Jeannette en Menno verwenden ons enorm. Alle lof voor zoveel fijne verzorging! Ik heb echt zelden zo'n persoonlijke verzorging gezien. Het eten was ook heerlijk en vegetarisch. TOP, TOP, TOP. Je voelt je helemaal in de watten gelegd door zoveel aandacht en zoveel warmte, heerlijke knuffels.

Gemma heeft hier voor ons een fantastische week georganiseerd met meditatie en diverse massages. O.a. rugmassage, voetmassage en engelenmassage. De meditaties waren in de ochtend en ook daar heerste een fijne sfeer die iedereen veel energie gaf! Ik heb me veilig gevoeld en ondersteund en ik heb kwetsbaar kunnen zijn. Een fijne groep en er was voldoende rust en vrije tijd. Ik kan het iedereen aanraden als je tot jezelf of tot rust wil komen.

Groetjes,  
Peja

---

Toen Gemma eind 2014 zei dat ze in 2015 weer een week zou gaan organiseren, heb me geen moment bedacht en me meteen opgegeven. De nieuwsgierigheid die was gewekt in 2013 voor een weekje Lesbos, helaas door haar ziekte niet doorgestaan, was nog steeds aanwezig. En wat een week: hartverwarmend, uitdagend, emotioneel, confronterend, lekkere massages en tussen de programma's door ook heerlijk relaxed. Mooie mensen om me heen die zorgden voor een fijne bedding om ervaringen mee te delen en elkaar een spiegel voor te houden. Dit smaakt naar meer!

Perfekte locatie, kamer en sanitair voorzieningen prima, boeiend lesprogramma en voor mij zeer leerzaam. Ik kan deze beleving zeker aanbevelen aan anderen en het lijkt me leuk om dit nog eens te doen.

Wil

---

Over La Ripe Blanche: Menno en Jeannette zijn lief, zorgzaam, omhullend en hebben heel veel kennis van allerlei boeiende en spirituele zaken. Leuk!

Erg boeiend programma en heel leerzaam. Ik heb heel veel ondersteuning gehad van Gemma waardoor het heel veilig voelde en ik me heel kwetsbaar kon opstellen. Ik kan het zeer zeker aan anderen aanbevelen en ik heb heel veel zin om nog eens mee te gaan.

Veel liefs, Melania

Samen op reis gaan in een spirituele week. Wat hebben we mooie momenten gehad met veel liefde en licht. Ik heb me voldoende ondersteund gevoeld en veilig en kwetsbaar durven zijn.

Dankjewel Gemma,  
Thea

---

Wat jammer voor de mensen die twijfelden of ze mee wilden, maar het niet hebben gedaan. Die hebben iets heel bijzonders gemist. We konden de hele dag door bijzonder lekker eten en te drinken krijgen. We zijn gewoon verwend. De faciliteiten waren eenvoudig, warm ingericht en knus.

Gemma's programma: "Kom-te-voor-schijn" Warm, soms wat moeilijk, bijzonder, zonder oordeel. Het voelde als "thuiskomen". Dat werd ook nog eens versterkt door Menno en Jeannette van La Ripe Blanche. Ik voelde mij "in the arms of the angels", ik gun iedereen zo'n ervaring.

Knap dat Gemma zich zo kwetsbaar in haar leiderschap durfde op te stellen. Enorm boeiend programma, ik heb zeker zin om nog eens mee te gaan.

Liefs,  
Anja

---

Geweldige ervaring, een aanrader om met je gedachten in jezelf te komen. Erg leerzaam, geweldige fantastische gastheer en gastvrouw.

Gemma bedankt,  
Wiel

---

Perfekte locatie, als je wil zijn er genoeg plekjes om jezelf af te zonderen. Echt genieten is het. Ook Menno en Jeannette zijn lieve mensen waar je heel fijne gesprekken mee kunt hebben. Heb ontzeten genoten van de kookkunsten van Jeannette. Het programma was zeer boeiend, ik heb er veel van opgestoken en zal het zeker gaan toepassen in mijn dagelijkse leven. Ik voel me erg gesteund in mijn innerlijke proces.

Allerliefste Gemma, als docente, organisator en begeleider ben je een TOPPER! Met je rustige stem en toewijding heb ik eruit kunnen halen wat ik nodig had. Je bent een prachtig mens en een groot voorbeeld voor ons allen! Wat een heerlijke week hebben we gehad, mijn doel was om weer heel dicht bij mezelf te komen en alle ballast van me af te gooien en daar bleek dit de perfecte week voor, een echte aanrader dus.

Mireille

---

Een paradijs. Gemma, teder en oprecht, je mag zijn wie je bent. Ik voelde me meteen geborgen bij jou Gemma, het was veilig. Toegewijde groep, het was compleet. Ik vond het fijn om af en toe de rust en vrije ruimte te kunnen benutten voor het indalen van alle indrukken en energie. Ik kan het zonder meer aanbevelen en zal dat ook doen. Het voelt zo goed dat ik het de hele wereld wil doorgeven. Ik heb zin om een volgende keer weer mee te gaan. Gemma, het was een prachtig geschenk om de eenheid, bewustzijn en de liefde samen met jou en deze lieve mensen te hebben ervaren. Kom-te-voor-schijn, Wie-ben-ik.

Dankjewel Gemma, een warme en liefdevolle groet van mij,  
Carolien

Nooit gedacht dat deze vakantiecursus ook voor mij iets te bieden had. Warme ontvangst, heerlijk gegeten en genoten van de accommodatie en de omgeving. Super fijne plek om te zijn, warm en liefdevol ondersteund door Menno en Jeannette.

Fijne meditatie's in de ochtend en massageles in de middag. Confronterend, indrukwekkend, liefdevol, eigenlijk alles tegelijk. Dat ik dat op zo'n plek met een groep mensen heb kunnen ervaren dat ik verbonden ben met iedereen en alles om me heen. Zonder oordelen, kwetsbaar durven zijn en er mogen zijn. Het heeft zeker mijn ogen geopend en mij geleerd dat er ook op een andere manier gekeken kan worden. Zien vanuit m'n hart, mijn licht laten schijnen.

Ik heb erg genoten van de meditatie's en massagelessen. De fijne gesprekken met de medecursisten en het fijne lesgeven door Gemma. Als je al kunt spreken van lesgeven, zo voelde het niet. De persoonlijke betrokkenheid van Gemma heeft me erg geraakt, door haar manier van mensen bij elkaar brengen ben ikzelf ook gegroeid. Na deze cursusweek zie ik veel dingen in een ander perspectief, positiever over het algemeen, meer begripvol, het heeft me erg geholpen met het loslaten of zoals Gemma zegt "omarmen".

Dankjewel Gemma voor deze unieke ervaring die ik voor geen goud had willen missen. Ik raad het iedereen aan om ook eens een cursus bij jou te volgen. Warm, liefdevol en gezellig:)

Groetjes en een hele dikke knuffel,  
Harold