

## Altijd al eens willen leren masseren maar 'n bepaalde gêne weerhoudt je?

Deze zin stond in de advertentie van Gemma en dat was de zin die me overhaalde om mijzelf en mijn man op te geven voor deze cursus. Op de een of andere manier gaf die zin me 'n veilig gevoel.

Gemma had voor ieder 'n map gemaakt met informatie over de cursus en ruim voor ieder les kregen we de nieuwe lesstof toegestuurd zodat we ons vast wat konden voorbereiden.

Bij binnenkomst stonden de thee, de stoelen en de massagetafels klaar. Voor en na de les was er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. Gemma vertelde na de uitwisseling welk deel van 't lichaam we gingen masseren en deed het voor bij 'n vrijwilliger. De uitleg was duidelijk en vragen stellen kon altijd. Gemma besteden véél aandacht aan 't contact maken met degene die gemasseerd werd. In 't begin best lastig, maar wel nodig en al gauw heel fijn om te doen. Terwijl wij bezig waren liep Gemma rond om te helpen en voor te doen als 't nodig was. Iedereen werd respectvol benaderd en ik heb me geen moment onveilig gevoeld

We hadden ook wel 'n heel fijne groep mensen. Mede door hen hebben mijn man en ik genoten van deze cursus, maar de meeste lof gaat naar Gemma. Dus Gemma bedankt, wij komen zeker terug voor de herhalingslessen.

Heijen, 14 juni 2007

Wiel en Mia